

# ALICE 1:1

## Utdrag

### ALICE CULTURE

att snatta läppstift man inte vill ha på kicks  
att störta alla åskledare  
att leva i aggressiv underkastelse  
att älska jakt men låta djuren hålla i gevären  
att aldrig passa in i handlingen  
att alltid titta på solen och alltid blunda för att inte bli blind  
att alltid låta solen gå ned på en  
att släppa sitt centralstyre och låta lokala muskelgrupper utöva inflytande  
att läsa alla blad i wienerbrödet  
att alltid vara redo men för vad  
att starta en adoptionsbyrå för sina tankefoster  
att raka benen men bara på andra  
att gå in i personer på stan och inte be om ursäkt utan istället stanna kvar inuti dem  
att vara milleniebuggen år 2021  
att pissa på hundarna  
att gunga på domstolen  
att dechifrera alla kryptovalutor  
att ha de otäcka grimaserna i en kopia av en handväska  
att spela rappakalja och monopol utan att dom andra vet om det  
att aldrig kolla i spegeln utan stjärnkikare  
att vara sen till sin egen avrättning men stå på listan  
att gråta på sin egen begravning  
att halshugga huvudstaden med ett skälmskt leende  
att sprida konsten att ljuga till människorna  
att sprida konsten och ljuga för människorna  
att titta på klockan tills den visar istid  
att kasta ned alla kockar i soppan  
att aldrig vara sen till en alkemilektion  
att omvandla sin sorg till mani

Det är mycket tidigt eller om det i själva verket är mycket, mycket sent. Alla färger är blå. Alice befinner sig vid disken på ett kafé. Hon håller i en bricka med en kopp kaffe och en trevlig kaka.

ALICE                    Ja hej

KAFÉBITRÄDE        Ja. Ja det blir 65:-

Alice öppnar omständligt sin väska och plockar ut ett kuvert som hon sprättar upp med en tesked. I kuvertet ligger ett dubbelt gratulationskort. GRATTIS. I gratulationskortet ligger en sedel.

KAFÉBITRÄDE        Har du något mindre?

ALICE                    En liten dröm...

KAFÉBITRÄDE        Va?

ALICE                    Nej.

KAFÉBITRÄDE        Jag har ingen växel.

ALICE                    Ingen?

KAFÉBITRÄDE        Ingen.

ALICE                    Jag har ingen växel.

KAFÉBITRÄDE        Jag kan inte ta emot en femhundralapp.

ALICE                    Jag fick den i födelsedagspresent.

KAFÉBITRÄDE        Jag kan ändå inte ta emot den.

ALICE                    Det är pengar. Jag skulle vilja betala.

Kafébiträdets suckar.

KAFÉBITRÄDE        Jag skulle vilja be om något mindre.

ALICE                    Detta är femhundra kronor och den här lappen rymmer alla belopp mellan NOLL och FEMHUNDRA.

KAFÉBITRÄDE        Jag förstår inte riktigt.

ALICE                    NOLL skiljer sig från INGET genom att NOLL är något. Men det verkar inte hjälpa.

KAFÉBITRÄDE        Inte precis...

Alice börjar gräva i sina fickor, som är tomma. Hon börjar gräva i sin väska, som är tom.

KAFÉBITRÄDE        Har du något mindre?

ALICE                    Än vadå?

Alice går ut till vänster. Alice kommer tillbaka från höger. Alice lägger upp sextiofem mynt på disken.

KAFÉBITRÄDE        Vi tar inte mynt.

ALICE                    Va?

KAFÉBITRÄDE        Vi tar inte mynt. I synnerhet inte utländska mynt.

ALICE                    Det låter rasistiskt.

KAFÉBITRÄDE        Det är så det är. Vad vill du egentligen? Vill du handla något eller vill du bara förstöra?

ALICE                    Jag skulle vilja att det fanns lite växter här, det vore trevligt.

KAFÉBITRÄDE        Vill du ha något från menyn?

ALICE                    Jag skulle vilja ha för femhundra kronor kaffe.

Kafébiträdets suckar.

KAFÉBITRÄDE        Vi tar inte kontanter.

ALICE Vad tar ni då?

KAFÉBITRÄDE Vi tar kort.

ALICE På vem då?

KAFÉBITRÄDE Om du inte vill köpa något så måste jag be dig att gå.

ALICE Det vill jag. Det är du som inte vill sälja något. Och eftersom du inte vill sälja något så måste jag be dig gå.

KAFÉBITRÄDE Det kan du inte göra.

ALICE Det gjorde jag nyss.

Kafébiträdet suckar.

KAFÉBITRÄDE Du kan bli stamkund...

ALICE Vill du att jag går och kommer tillbaka?

KAFÉBITRÄDE Det beror på.

ALICE Vill du att jag går och inte kommer tillbaka?

KAFÉBITRÄDE Det är ett alternativ.

ALICE Är det så man blir stamkund?

KAFÉBITRÄDE Stamkund blir man i appen.

ALICE Jag har svårt att se hur jag skulle kunna handla här gång på gång på gång på gång när jag inte ens får handla här en gång.

KAFÉBITRÄDE Du behöver kanske inte haka upp dig på det.

ALICE Vad ska jag haka upp mig på?

KAFÉBITRÄDE Du kan ladda ned appen.

ALICE Du med.

KAFÉBITRÄDE Jag måste be dig att gå om du inte vill köpa något.

ALICE Det måste du väl inte. Det är upp till dig.

KAFÉBITRÄDE Det är upp till dig också.

ALICE Okej. Jag skulle vilja köpa allt kaffe ni har.

KAFÉBITRÄDE Det går inte.

ALICE Varför inte?

KAFÉBITRÄDE Är du säker på att du vill köpa allt kaffe?

ALICE Vad skulle det kosta?

KAFÉBITRÄDE Vill du verkligen köpa allt kaffe?

ALICE Nej, jag vill nog inte det. Jag har blivit väldigt trött och skulle faktiskt bara vilja sova.

KAFÉBITRÄDE Jag också.

Alice och kafébiträdet tar varandra i handen och går ut.